

SNARS

geeft jou en je ouder(s) of verzorger(s) alle informatie over de weg naar het vormsel.

SNARS is ook zelf onderdeel van de vormselreis.

groep

8

Het vormsel is voor jongens en meisjes in groep 8 of hoger. Ben je inderdaad een groep achter –

nee niet achter, maar 8-er – of voor – ik bedoel verder –, dan is deze **SNARS** voor jou.

Krijg je deze **SNARS** en zit je in:

groep 7,

dan moet je nog een jaartje geduld hebben om met de voorbereiding op het vormsel mee te kunnen doen. Wij kunnen in de kerkledenadministratie namelijk niet zien of je in groep 8 of hoger zit. Geef het even door aan het Parochiecentrum en je krijgt volgend jaar opnieuw een uitnodiging.

DE BACKPACKERS



Hoi!

SNARS ???!?, wasdanouweer, zul je denken. Daar snap ik geen **SNARS** van. Maar daar komt snel verandering in.

SNARS is namelijk een **reisgids** die jou meeneemt op weg naar het:

vormsel

Daarover, over het vormsel, willen we het met jou even hebben. Wij hopen dat je enthousiast wordt. Misschien zien we je binnenkort.

Groetjes,

Nellie Beijers, werkgroep vormsel
Henny van Osch, pastoraal assistente
Bart Jansen, diaken
Paul Janssen, pastoor

Aanmelding
via website!

Spannend

Dit jaar is voor jou waarschijnlijk bijzonder: het laatste van de basisschool. Daarna gaat je leven er anders uitzien: je kiest een nieuwe school. Je begint als brugpieper weer van voor af aan in **klas 1**. Misschien ben je al een jaar verder en heb je die ervaring al. Maar hoe dan ook, er wordt steeds meer van je verwacht dat je het zelf uitzoekt, **zelfstandig** wordt. Van kind wordt je jongere. Spannend!

Lijf

Ook aan je lijf kun je voelen dat er een andere tijd in aantocht is of misschien al gekomen is. Misschien merk je dat je het steeds vaker **niet eens** bent met wat je pa of ma zegt. En wellicht noemen zij je opeens een **puber**, weten ze zich soms geen raad meer met je en jij niet met hen. Allemaal **signalen** dat je verandert. Je zou kunnen zeggen: je staat op een kruispunt, een overgangsfase in je leven. En juist op dit kruispunt krijg je deze vormselreisgids **SNARS**.



SNARS

Wie verzint er nu zo'n stomme naam. Dat is toch geen naam voor een reisgids over het vormsel. Dat klopt! En toch hebben we juist deze naam gekozen.

Wat is dat eigenlijk? Een **SNARS**? "Ik vind er geen snars aan" zeggen ze wel eens. Kun je er dan ook wèl een **SNARS** aanvinden? Eens even in de Dikke van Dale kijken of het daar in staat. **Blader, blader... te ver... blader, blader, nog eentje terug... Hebbes!**

snars (m.; g.mv.), **sners** (van *snarren* (dreunen, brommen), [vgl. voor de betekenis *geen klap*], in de verb. *geen snars*, niet het minste, in het geheel niets: *er is geen snars van overgebleven; hij weet er geen snars van.*

Alsjeblieft. En nu nog even bij snarren kijken:

snarren (onoverg.; snarde, h.gesnard) [samenhangend met *snorren*, klanknabootsend gevormd en met betekenissen als 'lachen, dreunen, brommen'], **1** woord voor verschillende geluiden; **2** (gew.) kijven; **3** (gew.) pochen, bluffen.

Zo dat is dat. Maar wat moet je daar nou mee? Dat weten wij zo een-twee-drie ook niet. Maar als we onze vastgeroeste fantasie een beetje los laten komen (**cola!** – **werkt altijd**), dan kunnen we er toch wel iets bij bedenken.

Kijven, dat gaan we in ieder geval niet doen. **Pochen** en **bluffen** kan ook niet de bedoeling zijn.

Maar met **lachen, dreunen, brommen** kunnen we wel iets.

Er is een heel mooi woord dat

daarbij past: **bruisen**.

Bruisen, dat heeft te maken met ergens vol van zijn. En als je ergens vol van bent, dan moet je erover praten, of je krijgt rode wangen, of je huilt, of je lacht, of je voelt vlinders fladderen in je buik. Je bruist van energie, van spirit.

Als je het gevoel hebt: "Ik vind er geen **SNARS** aan", dan bruist er niks, is het niet interessant, is het saai, duf. Maar als je er wèl een **SNARS** aan vindt, dan gaat er een wereld voor je open.

Daarom dus: **SNARS!**

Kruispunten in je leven

Als parochie, als kerk, hebben wij voor heel wat kruispunten in je leven iets te bieden. **Sacramenten** noemen we die kruispunten. Bijvoorbeeld als je ooit gaat trouwen: het **huwelijk**; of als je ernstig ziek bent de **ziekenzalving**. Ook jij hebt al sacramenten meegemaakt:

Een tijdje na je geboorte kreeg je in de kerk wat water over je hoofd en werd je **gedoopt** in de naam van de **Vader** en de **Zoon** en de **heilige Geest**. Toen Jezus werd gedoopt ging de hemel open en klonk er een stem: "Jij bent mijn kind, ik hou van jou!" Elke keer als wij iemand dopen zeggen we met z'n allen: jij bent ons kind, wij houden van jou. Daarin mag je ook Gods stem horen: Jij bent mijn kind, ik hou van jou. Kind van God en kind van mensen mag je zijn! Omdat God door Jezus 'Vader' wordt genoemd, zou je de doop het "**sacrament van de Vader**" kunnen noemen.

Toen je wat meer kon meedoen en meedelen ontving je voor het eerst de **communie**. Je mocht delen van dat hele gewone maar toch speciale brood. Dat heeft alles met Jezus te maken. Op de laatste avond van zijn leven nam Hij brood, brak het, dankte God en deelde het met zijn leerlingen. Hij zei daarbij: "Dit is mijn Lichaam": dit ben ik, ik heb mijn leven met jullie gedeeld, deel je leven ook met elkaar. En Hij zei ook: "Blijf dit doen om aan mij te denken." Als we in de kerk brood delen is Jezus bij ons. Jezus wordt wel Gods Zoon genoemd. De communie (of de 'eucharistie' zoals we de viering in de kerk noemen) kun je daarom het "**sacrament van de Zoon**" noemen.

In de overgangsfase van je leven, die je nu meemaakt, is er voor jou het **vormsel**. Bij zijn afscheid had Jezus zijn vrienden een helper beloofd. Als Hij er niet meer zou zijn, zouden ze met die helper verder kunnen op hun eigen weg. Die helper noemen we "de heilige Geest". Het vormsel noemen we dan ook het "**sacrament van de heilige Geest**".

Wat is dat: vormsel?

Vormsel is in ieder geval een **feest**. Zeg maar een soort oud-en-nieuw-party. En dan gaat het niet zozeer over goede voornemens of zo. Nee, op ons vormselfeest, en op de weg daar naar toe, kijken we vooral welke bagage je hebt meegekregen om de grote reis van het leven te maken. Dat is geen kant-en-klaar-overlevings-pakket, maar eerder een **surprisebox** (doos met cadeautjes) die – **hopen wij** – je iets van de spirit laat **ont-dekken** die je in je hebt.

Spirit

Over spirit gesproken: die heb je voor een heel stuk van je **ouders** meegekregen, van **school** ook, van **vrienden**, uit boeken, en... ook van **God**.

Aanmelding via website !

Laat je **ouders/verzorgers** op onze website het aanmeldingsformulier invullen en via IDEAL de bijdrage van € 35,= overmaken. Ga naar:

www.heiligewillibrorddeurne.nl

Kijk op de pagina: **Formulieren**
Kies het formulier: **Vormsel**

Vul het formulier zorgvuldig in.

De aanmelding sluit op vrijdag 23 september 2016. Wacht dus niet te lang met aanmelden !

Emailadressen

Bij de aanmelding vragen we jouw emailadres en dat van je ouders/verzorgers. Dat doen we om je de **kalender** met daarop alle bijeenkomsten toe te sturen en jou en je ouders tussentijds bij te praten.

Vormselvieringen:

De vormselvieringen zijn in het Pinksterweekend:

- vrijdag 2 juni 2017
19.00 uur
Sint Jozefkerk
- zondag 4 juni 2017
11.30 uur
St. Willibrorduskerk

3 gereserveerde plaatsen

Bij de vormselvieringen worden 3 plaatsen gereserveerd: voor de vormeling en zijn/haar ouders/verzorgers.

Vicaris-generaal
Ron van den Hout
is vormheer.

Eerste bijeenkomst
dinsdag 4 oktober 2016
19.00-20.30 uur
Parochiecentrum

Voor vragen kunt je terecht bij Henny van Osch (317034) of Bart Jansen (Parochiecentrum: 312486).

Want mensen kunnen nog zoveel regelen en doen en leren, er is ook iets waar je – **zelfs als de beste geleerde** – met je pet niet bij kunt: dat je ademt, bijvoorbeeld, en dat dit vanzelf gaat. Of dat je op iemand verliefd kunt zijn. Heb je daar wel eens over nagedacht?

Wij, en een heleboel mensen van alle tijden, zeggen: op die momenten kun je iets van **Gods Geest** – Heilige Geest – merken en voelen.

*Zoeken naar spirit, geestkracht,
en vieren dat je die in je hebt
en dat je daarmee op weg mag.
Dat is het vormsel.*

En dat lijkt ons hartstikke boeiend!

Ja, ja...

Misschien snap je nog niet veel van het vormsel. Dat begrijpen wij heel goed.

De meeste meisjes en jongens van jouw leeftijd denken precies hetzelfde. Je kunt **2 dingen** doen:



1 Gooi deze **SNARS** weg en vergeet dat vormsel.

HO, stop, niet meteen weggooien, eerst nog even verder lezen...

2 Ga de uitdaging aan. Doe mee met de vormselreis en meld je aan. Je beslist pas later, bij de 4^e bijeenkomst, of je wel of niet het vormsel wilt doen.

Meedoen ...



Als je meedoet met de voorbereiding, gaan we er wel vanuit dat je met **alle** activiteiten meedoet. Niet omdat dat moet, maar omdat je daar ook **echt voor kiest**. Dat is leuk voor je groepsgenoten, maar belangrijker nog: de activiteiten sluiten bij elkaar aan. De bijeenkomsten worden op verschillende dagen gepland, zodat je maar een enkele keer iets anders hoeft af te zeggen.

Op reis

We gaan op weg naar het vormsel, **op reis**. Niet letterlijk natuurlijk, maar we reizen de wereld door, waar je de sfeer kunt proeven van een aantal gewone en bijzondere plekken. Die plaatsen hebben ook iets met jezelf te maken. En je kunt er iets van de Heilige Geest ervaren.

Er zijn **9 bijeenkomsten** voor alle vormelingen **samen**, steeds in een kerk of daar in de buurt. Hoogtepunten zijn de **Paaswake** en de **Vormselviering**.

Wij vragen u de inhoud van deze **SNARS** met uw kind te bespreken. Uw kind en u zijn van harte uitgenodigd mee te doen aan de vormselreis.

Gastouders

We werken bij de vormselreis met groepjes van ± 6 kinderen. Ze worden begeleid door gastouders.

Alle bijeenkomsten zijn gezamenlijk. Van gastouders verwachten wij dat ze bij de bijeenkomsten als een soort **reisleiders** de kinderen langs de verschillende opdrachten leiden en hen stimuleren.

De opzet van de bijeenkomsten wordt kant en klaar aangeleverd. De gastouders leiden het gesprek of de activiteit, maar laten de vormelingen zoveel mogelijk zelf doen. Luisteren is heel belangrijk. En natuurlijk enthousiasme.

Het vormsel is er voor de kinderen, maar ook voor de ouders. Het is een uitgelezen kans om als ouder zelf na te denken over thema's die het hele leven door van belang zijn. En het is gewoon leuk!

Overwin uw schroom, verschuif uw prioriteiten in uw agenda (uw kind doet maar één keer het vormsel) en doe mee. Uw steun als gastouder op deze reis is onontbeerlijk. Bedankt!

Een frisse wind

Uw kind heeft sinds de geboorte al veel geleerd. U als ouder of verzorger (en daaromheen familie, school en vrienden) heeft **al een heleboel doorgegeven**, zelfs zonder dat je er erg in had. Tijdens de voorbereiding op het vormsel stippen we daarvan iets aan, **spelenderwijs** en heel gezellig. Zo gezellig dat u zich misschien wel eens zullen afvragen: hoort dat wel in een kerk thuis? Wij denken van wel. Spelenderwijs kan er ook heel veel geleerd en beleefd worden. Er waait dan een **frisse wind** door de kerk, die alles te maken heeft met enthousiasme, met spirit, met 'geestkracht', met **Gods Geest**.

Het vormsel is niet toevallig in groep 8. Het heeft te maken met de **overgangsfase** van uw kind, waarin er een heleboel verandert in hun leven en dat van u: jullie gaan elkaar steeds meer **loslaten**. Loslaten valt niet mee. Je denkt dat je kind er nog niet aan toe is. Je bent er zelf misschien nog niet aan toe. Maar kinderen kun je niet vasthouden, al zou je het willen. Ze moeten uiteindelijk hun eigen weg gaan.

Zij kunnen het en u kunt het,
vanuit het vertrouwen
dat uw kind niet uw bezit is,
maar deel van een groter geheel,
een geheel dat op de een of andere manier
gedragen wordt, gevoed.

Die 'een of andere manier' noemen wij de Geest. En dat 'loslaten', daar hebben mensen van zoveel eeuwen een gebaar voor: een zegening, waarmee we de zegen die we zelf hebben ontvangen aan onze kinderen doorgeven en op hen overbrengen: **"Mijn zegen heb je..."** Zo kunnen zij vol vertrouwen het geheim van hún leven ont-dekken.

Het vormsel is dan een moment van zegening,
waarbij wij onze kinderen uit handen geven,
aan henzelf, aan de wereld
en aan de Geest die zijn werk zal doen
waar wij de weg vrijmaken.

Aanmelden via website !

U kunt het aanmeldingsformulier op onze website invullen en via iDEAL de bijdrage van € 35,- overmaken.

Ga naar: www.heiligewillibrorddeurne.nl

Kijk op de pagina: **Formulieren** * Kies het formulier: **Vormsel** *

Vul het formulier zorgvuldig en volledig in. De aanmelding sluit op vrijdag 23 september 2016. Wacht dus niet te lang met aanmelden !

Bij de aanmelding vragen we emailadressen van ouders en vormeling. Dat doen we om de **kalender** met daarop alle bijeenkomsten toe te sturen en jullie tussentijds bij te praten.