

inspiratie verdieping ontmoeting 2016-2017

Welkom !

Ook dit seizoen organiseren de Protestantse Gemeente Deurne en de Parochie Heilige Willibrord Deurne weer een groot aantal gezamenlijke activiteiten. In deze brochure vindt u het programma. Van harte welkom !

Meer informatie:

www.heiligewillibrorddeurne.nl
www.pgdeurne.nl

Tenzij anders vermeld, vragen wij voor de meeste activiteiten een vrijwillige bijdrage met als richtbedrag: € 5,= pp.



Regionale
oecumenische activiteit

Still Alice

Film

**zondag 4 september 2016
20.00-21.40, Parochiecentrum
Visser 2, Deurne**

Alice Howland krijgt een enorme schok te verduren als de ziekte van Alzheimer bij haar wordt vastgesteld en ze beseft dat haar zorgvuldig opgebouwde leven drastisch zal veranderen.



Franciscus spreekt

door Geert Fierens

**woensdag 5 oktober 2016
20.00-22.00, Het Zonnelied,
Kiosk 6, Venray**



Fierens laat Franciscus zèlf tevoorschijn om zich te laten kennen. Hoe hij van rijkemanszoon groeide tot wie hij geworden is: een man uit één stuk, die alle weelde achter zich liet.



L'Chaim! To Life!

Film/documentaire

**zondag 9 oktober 2016
20.00-21.30, Parochiecentrum,
Visser 2, Deurne**



Chaim Lubelski leidde een wild leven als hippie en werd een rijk zakenman. Wanneer zijn oude moeder hulpbehoevend wordt, besluit Chaim bij haar in te trekken. Gevormd door het Sjoa-verleden van zijn moeder ziet Chaim het als zijn missie om de pijn van de oude vrouw te verzachten.



Taizé-viering

Oecumenische viering

**zondag 30 oktober 2016
19.00; inzingen vanaf 18.30
Protestantse Kerk,
Helmondseweg 5, Deurne
mmv de Protestantse Cantorij**

Zang, teksten, gebeden, muziek en stiltes bepalen de meditatieve sfeer die typisch is voor Taizé. Uiteraard hoort daar ook veel kaarslicht bij. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of thee in het Reddingushuis.

De kleine prins

Film

**zondag 6 november 2016
20.00-21.50, Parochiecentrum,
Visser 2, Deurne**



Deze animatiefilm is gebaseerd op de bestseller "Le petit prince" van Antoine de Saint-Exupéry over de magische avonturen van een klein, wijs jongetje.



Van Paulus naar Jezus

door Alex van Heusden

**woensdag 9 november 2016
20.00-22.00, Protestantse kerk,
Veerstraat 24, Boxmeer**

Rond het jaar 34 sloot Paulus zich aan bij de messiaanse beweging 'in naam van Jezus'. Zijn houding ten aanzien van *gojien*, niet-Joden, neergelegd in zijn brieven, bracht hem in conflict met andere Joden, ook in de eigen beweging. De verwoesting van Jeruzalem, stad en heiligdom, in het jaar 70, gaf aanleiding tot hevige verbale strijd tussen de messiaanse ekklesia en de opkomende rabbijnen. Toen werden de evangeliën geschreven, verhalen over Jezus. Als het over teksten gaat, was er eerst Paulus (brieven), daarna kwam Jezus (evangeliën). Wat was er allemaal gaande, van Paulus naar Jezus?



Bezinningsdag

Ommel

O.L.V. Toevlucht in elke Nood
woensdag 30 november 2016
10.00-17.00

Aanmelden noodzakelijk
kosten: € 17,50

Wat is het verhaal achter de bedevaartsplaats Ommel? Wat hebben beeld, kerk en processiepark ons te vertellen? We krijgen een bijzonder kijkje achter de schermen.



Wereldlichtjesdag

Herdenking

overleden kinderen

zondag 11 december 2016
19.00 uur, St. Willibrorduskerk
Markt 9, Deurne

Wereldwijd worden op de tweede zondag van december lichtjes aangestoken voor overleden kinderen. Wij sluiten aan bij die groeiende traditie. Zo willen we de wereld even letterlijk wat lichter maken voor mensen die een kind verloren hebben.



Ik heb een dokter in Marokko

Film met toelichting door
Saida Aoulad Baktit en
Imam Jimil Mohamed Sardar
dinsdag 17 januari 2017
20.00-22.00, Reddingiushuis,
Helmondseweg 15, Deurne



'Ik heb een dokter in Marokko' laat op indringende wijze zien hoe patiënten van niet-westerse afkomst omgaan met ziekte en dood. Doel is om mensen die in de zorg (gaan) werken een verrijkend beeld te geven van een andere beleving en verwachting van zorg.

Oecumenische viering

Week van Gebed voor de eenheid van de christenen
zondag 22 januari 2017
19.00 uur, Protestantse kerk,
Helmondseweg 5, Deurne

De gebedsweek staat in het teken van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie. Met de slogan 'Jouw hand, mijn glimlach' maken de organisaties het thema concreet. Gezamenlijke viering van de Deurnese geloofsgemeenschappen.

Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting bij koffie of thee in het Reddingiushuis, Helmondseweg 15, Deurne.

The theory of everything

Film

zondag 4 december 2016
20.00-22.05, Parochiecentrum,
Visser 2, Deurne



De wereld van de intelligente Stephen stort in wanneer hij te horen krijgt dat hij aan ALS lijdt en nog slechts twee jaar te leven heeft. Dit weerhoudt zijn vriendin Jane er niet van met hem te trouwen. Samen gaan ze de strijd aan met de ongeneeslijke ziekte.



La famille Bélier

Film

zondag 8 januari 2017
20.00-21.45, Parochiecentrum,
Visser 2, Deurne



Het gezin Bélier is doof, op oudste dochter Paula na. Zij fungeert dan ook als de onmisbare link tussen de dovenwereld en de geluidswereld. Paula komt te staan voor de moeilijke keuze tussen haar eigen geluk en dat van haar familie.



Jouw hand
mijn glimlach

2 Korinthiers 5:14-20



Week van Gebed

voor de eenheid 15-22 januari 2017

Mijnkerk.nl

door Otto Grevink

woensdag 8 februari 2017

20.00-22.00, Protestantse kerk,
Hendrik Jan IJpenberglaan 31,
Elsendorp



Pioniersplekken binnen de Protestantse kerk richten zich op mensen die niet of niet meer naar de kerk komen. Zij ontstaan op de plek waar die mensen zijn. Internetkerk MijnKerk.nl is een van de eerste pioniersplekken. Internetdominee Otto Grevink laat zien wat MijnKerk.nl zoal doet en hoe ze een doelgroep bereikt die de kerk nauwelijks meer bereikt. Ook gaan we met elkaar in gesprek over de vraag wat MijnKerk.nl voor ons kan betekenen.



Knielen op een bed violen

Film

zondag 12 februari 2017

20.00-22.00, Parochiecentrum,
Visser 2, Deurne



Jeugdliefdes Hans en Margje Sievez leiden een gelukkig gezinsleven op hun kwekerij. Op een dag komt Hans de prediker Jozef Mieras tegen die hem over God vertelt en de herinneringen aan zijn streng gelovige opvoeding aanwakkert.

Terwijl Hans steeds verder in de macht van de sekte lijkt weg te glijden, kan Margje weinig meer dan toe-kijken hoe de liefde van haar leven langzaam maar zeker verdwijnt.



Leviathan

Film

zondag 5 maart 2017

20.00-22.20, Parochiecentrum,
Visser 2, Deurne



Leviathan gaat over Kolja, een doorsnee man woonachtig in een kleine stad aan de Barentssee in Noord-Rusland. Hij leidt met zijn gezin een gelukkig bestaan. Maar de burgemeester van de stad, Vadim Sergejevitsj, heeft zijn zinnen op Kolja's land gezet en tracht hem voor een schijntje uit te kopen.

Taizé-viering

Oecumenische viering

Zondag 12 maart 2017

19.00; inzingen vanaf 18.30,
St. Willibrorduskerk, Markt 9,
Deurne. m.m.v. de
Protestantse Cantorij

Zang, teksten, gebeden, muziek en stiltes bepalen de meditatieve sfeer die typisch is voor Taizé. Uiteraard hoort daar ook veel kaarslicht bij. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een koffie of thee in de kerk.



Vastenactie- maaltijd

Informatie over de Vastenactie

Vrijdag 24 maart 2017

18.00 uur, De Wik,
Hellemanstraat 2b te Deurne

Kosten: € 10,= per persoon
Tevoren reserveren

Bezinningsdag

Foyer de Charité "Marthe Robin" Thorn

woensdag 29 maart 2017

10.00-17.00; aanmelden
noodzakelijk; kosten: € 17,50



Wij maken kennis met dit bijzondere retraitshuis in het 'witte' stadje Thorn. We krijgen een inleiding rond de bijzondere spiritualiteit van Marthe Robin.

Samen met de bewoners vieren we de getijden en de eucharistie.



Passieconcert en - meditatie

De zeven Kruiswoorden

in Muziek en Woord

zondag 2 april 2017

16.00-17.30,
St. Willibrorduskerk,
Markt 9, Deurne



Zeven korte meditaties door verschillende sprekers, omlijst met liederen door het Koor v.d. Oecumenische Basisgemeente Jonge Kerk in Roermond, o.l.v. Jos Lamboo.

In samenwerking met:

Concertcyclus
St. Willibrorduskerk
Deurne-Centrum



Human

Film



maandag 10 april 2017 deel 1
dinsdag 11 april 2017 deel 2
20.00-21.30, Parochiecentrum,
Visser 2, Deurne

Wat maakt ons menselijk? Dat is de hoofdvraag van filmmaker Yann Arthus-Bertrand in de documentaire Human.

Om het antwoord hierop te vinden besteedde hij drie jaar aan het verzamelen van (real-life) emotionele verhalen van meer dan 2000 vrouwen en mannen uit 60 verschillende landen, waarin thema's als liefde, oorlog, homoseksualiteit, vergevingsgezindheid, familie, leven na de dood, geluk, immigratie en de zin van het leven centraal staan. Een indrukwekkende kijk op de hedendaagse samenleving afgewisseld met prachtige beelden van onze planeet.



Song of the Sea

Film



zondag 7 mei 2017
20.00-21.35, Parochiecentrum,
Visser 2, Deurne



Ben en Saoirse zijn de laatste kinderen van de 'Selkies': vrouwen - bekend van Ierse en Schotse legendes - die kunnen transformeren van zeehonden in mensen. Nadat hun moeder verdwenen is, worden Ben en Saoirse naar hun oma in de stad gestuurd. Wanneer ze besluiten om terug te keren naar de zee, worden ze tijdens hun reis meegezogen in een wereld die Ben alleen kent uit de volksverhalen van zijn moeder.



Vierges Romanes

Romaanse madonna's

Lezing door Ton Spamer

maandag 15 mei 2017

20.00-22.00, Parochiecentrum,
Visser 2, Deurne

Ton Spamer vertelt over de Romaanse Madonna's in Franse kerkjes, de zogenaamde Vierges Romanes. Er zijn prachtige kunststukken onder en bizarre uitbeeldingen. Er zitten hele geschiedenissen aan vast en er is een speciale groep aan de voet van de Pyreneeën. Er zijn hele theorieën omheen gebouwd en voor velen hebben ze een mystieke waarde. Het plotselinge opduiken ervan rond 1100 – met name langs de routes naar Santiago de Compostella – is een raadsel gebleven.



Separation

Film



zondag 12 juni 2017
20.00-22.00, Parochiecentrum,
Visser 2, Deurne

Simin wil samen met haar man Nader en hun dochter Termeh Iran verlaten om in het buitenland een nieuw leven te beginnen. Nader heeft echter zijn bedenkingen. Hij wil zijn demente vader niet aan diens lot overlaten. Simin is het hier niet mee eens en vertrekt.

Het scenario, waarin de situatie steeds verder uit de hand loopt, zit zo briljant in elkaar dat er geen ontkomen meer aan is. In de puinhoop zijn nergens daders te vinden, alleen slachtoffers.

