

# Wat een geluk!

Carnaval - Valentijn



**14 februari 2021, 10.30 uur**  
**St. Willibrorduskerk Deurne**  
**m.m.v. Eric en Marlies Joosten**

## ♪ "Perhaps love"

Perhaps love is like a resting place,  
a shelter from the storm.  
It exists to give you comfort,  
it is there to keep you warm.  
And in those times of trouble  
when you are most alone the  
memory of love will bring you home.

Perhaps love is like a window,  
perhaps an open door.  
It invites you to come closer,  
it wants to show you more.  
And even if you lose yourself  
and don't know what to do,  
the memory of love will see you  
through.

Oh, love to some is like a cloud  
to some as strong as steel,  
for some a way of living,  
for some a way to feel.  
And some say love is holding on  
and some say letting go.  
And some say love is everything.  
And some say they don't know.

Perhaps love is like the ocean,  
full of conflict, full of pain,  
like a fire when it's cold outside  
or thunder when it rains.  
If I should live forever  
and all my dreams come true,  
my memories of love will be of you

Misschien is liefde als een rust-  
plaats, een schuilplaats voor de  
storm. Zij bestaat om je beschutting  
te geven, zij is er om je warm te  
houden. En in tijden van problemen,  
wanneer jij je vooral alleen voelt  
brengt de herinnering aan liefde je  
thuis.

Misschien is liefde als een raam,  
misschien een open deur.  
Zij nodigt je uit om dichterbij te  
komen. Zij wil je meer laten zien.  
En zelfs als je jezelf verliest  
en niet weet wat je moet doen,  
helpt de herinnering aan liefde je  
erdoorheen.

Liefde is voor sommigen als een wolk,  
voor anderen zo sterk als staal,  
voor sommigen een manier van  
leven, een manier van voelen.  
En sommigen zeggen: liefde is  
volhouden. Of: laat maar gaan.  
En sommigen zeggen: liefde is alles.  
Sommigen zeggen: ik weet het niet.

Misschien is liefde als de oceaan  
vol met strijd en vol met pijn,  
een vuur wanneer het buiten koud is,  
als donder wanneer het regent.  
Wanneer ik voor altijd zou leven en  
al mijn dromen zouden uitkomen, zal  
ik me jouw liefde blijven herinneren.

**Welkom**



## Carnaval 2021

Geen optocht, geen zittingen,  
geen prinsen met veren op hun steek.

Het lijkt onwerkelijk in het zuiden.  
Carnaval hoort erbij.

Toch gaat het dit jaar  
net even iets anders.

Vergeet dan niet  
dat echte blijdschap  
niet in praalwagens zit  
of in zelfgemaakte 'pekskes',  
hoe creatief ook.

Echte blijdschap zit in je hart.  
Een echte carnavalsvierder  
weet ook nu  
een lach om de mond te toveren.

Een blij gezicht  
en stralende ogen  
zijn de mooiste schmink die er is.



## Gebed om vergeving

Elke dag zoveel kansen om gelukkig te zijn  
en toch mopperen als je je zin niet krijgt.  
Jaloers zijn als iemand iets beter kan.  
Het mooie en het goede is zo gauw vergeten.

allen                   Vergeef het ons, hemelse Prins.  
                              U weet dat ik in het diepst van mijn hart  
                              toch wel dankbaar ben.

Elke dag de mooie natuur om ons heen  
en toch eraan voorbij lopen en het vaak niet zien,  
druk en rumoerig bezig, niet de stilte horen,  
blind zijn voor alles wat je zo kan verwonderen.

allen           Vergeef het ons, hemelse Prins.  
                  U weet dat ik die dingen toch wel fijn vind  
                  en soms ook naar stilte verlang.

Samen leven met zoveel mensen op deze wereld,  
een unieke kans om er iets moois van te maken.  
En toch mensen wegduwen, sommigen niet laten meedoen,  
alleen aan jezelf denken, niemand nodig hebben.

allen           Vergeef het ons, hemelse Prins.  
                  U weet dat ik in mijn hart  
                  toch veel van mensen hou  
                  en hen niet kan missen.

## Lofzang

voorganger   Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde  
aan de mensen die Hij liefheeft.  
allen           Wij loven U.  
voorganger   Wij prijzen en aanbidden U.  
allen           Wij verheerlijken U en zeggen U dank  
voor Uw grote heerlijkheid.  
voorganger   Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader;  
allen           Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus;  
voorganger   Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;  
allen           Gij die wegneemt de zonden der wereld,  
ontferm U over ons.  
voorganger   Gij die wegneemt de zonden der wereld,  
aanvaard ons gebed.  
allen           Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,  
ontferm U over ons.  
voorganger   Want Gij alleen zijt de Heilige.  
allen           Gij alleen de Heer.  
voorganger   Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,  
allen           met de Heilige Geest  
in de heerlijkheid van God de Vader. Amen.

## Gebed

God, van U komen alle gaven:  
al wat wij hebben, al wie wij zijn.  
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is,  
hoe talrijk uw weldaden.  
Geef dat wij U en elkaar oprecht beminnen  
met heel ons hart en al onze krachten.  
Door Jezus Christus, uw Zoon,  
die met U leeft in de eenheid van de heilige Geest,  
God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

## Uit het Hooglied

2, 8-10. 14. 16a; 8, 6-7a

Hoor! Mijn lief! Kijk, daar komt hij aan!  
Hij springt over bergen, hij huppelt over heuvels  
als een gazel, als een jong hert, mijn lief.  
Daar is hij al bij ons huis,  
hij kijkt door de vensters, hij tuurt door de tralies.  
Hoor wat hij zegt: "Sta toch op, vriendin van mij,  
mijn mooi meisje, kom! Duifje van me,  
daar in je schuilhoek als in een kloof in de bergwand,  
laat je toch zien, laat je toch horen,  
want je stem is zo zoet en jijzelf bent zo bekoorlijk."

Mijn lief is van mij en ik ben van hem.  
Draag mij als een zegel op je hart,  
als een zegelring aan je vinger.  
Want de liefde is sterk als de dood,  
ook aan haar is niet te ontkomen!  
De liefde is een vuur, een vuur van de Heer.  
Geen water kan dat doven, geen rivier, geen zee!



## "Onze aarde is rond"

Onze aarde is rond.  
Je ziet het niet, toch weet je: de aarde is rond.  
De mensen lopen recht maar de aarde is rond  
en altijd zul je komen bij waar je begon:  
daarom is onze aarde zo rond.

En we gaan,  
we gaan vooruit terwijl we op de grond blijven staan  
en als we blijven staan, zal het leven doorgaan.  
Maar nu is het gedaan:  
de vrede komt eraan, de vrede komt eraan!

VREDE EN ALLE GOEDS,  
VREDE WENS IK JE TOE.  
VREDE ALS NOOIT VOORHEEN,  
VREDE VOOR IEDEREEN!

Want ik zie een begin  
ik zie de lente komen, een heel nieuw begin:  
de aarde wordt een tuin van blijheid (*gezelligheid*)  
en vrijheid (*ja dat werd tijd*).

Ieder mens, ieder kind  
zal weten dat de vrede bij mensen begint  
die dun en dik en arm en rijk zijn (*reken je rijk*)  
gelijk zijn. Iedereen mag het horen:

VREDE...

Ik geloof wat ik zeg  
al zijn we nog verdrietig, we zijn onderweg  
naar waar de allermooiste dromen (*waar alles kan*)  
uitkomen (*ik droom er van*).

En ik reken op jou,  
alleen kan ik niet leven, ik reken op jou:  
de aarde wordt een tuin van blijheid (*gezelligheid*)  
en vrijheid. 't Is nu of nooit:

VREDE...

Onze aarde is rond.  
Je ziet het niet, toch weet je: de aarde is rond.  
De mensen lopen recht, maar de aarde is rond  
en altijd zul je komen bij waar je begon:  
daarom is onze aarde zo rond.

En we gaan,  
we gaan vooruit terwijl we op de grond blijven staan  
en als we blijven staan, zal het leven doorgaan.  
Maar nu is het gedaan:  
de vrede komt eraan, de vrede komt eraan!

VREDE...

## Uit het evangelie volgens Matteus

5, 1-13

Toen Jezus de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en zei hen:

'Gelukkig wie nederig van hart zijn,  
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

*Er is niet zoveel nodig om gelukkig te zijn.  
Als je beseft dat je altijd nog kunt groeien,  
en weet welke tekorten je hebt,  
dan kun je gelukkig zijn.*

Gelukkig de treurenden,  
want zij zullen getroost worden.

*Er is niet zoveel nodig om gelukkig te zijn.  
Als je niet oppervlakkig over alle ellende heen leeft,  
als je open kunt staan voor woorden van bemoediging,  
dan kun je gelukkig zijn.*

Gelukkig de zachtmoedigen,  
want zij zullen het land bezitten.

*Er is niet zoveel nodig om gelukkig te zijn.  
als je mild bent, met mensen meeleeft,  
een helpende hand toesteeckt,  
dan kun je gelukkig zijn.*

Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,  
want zij zullen verzadigd worden.

*Er is niet zoveel nodig om gelukkig te zijn.  
Als je niets te verliezen hebt,  
niets weg te geven, met lege handen staat,  
dan kun je gelukkig zijn.*

Gelukkig de barmhartigen,  
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

*Er is niet zoveel nodig om gelukkig te zijn.  
Als je weet, dat je nog veel moet leren,  
openstaat voor de hulp en goede raad van anderen,  
dan kun je gelukkig zijn.*

Gelukkig wie zuiver van hart zijn,  
want zij zullen God zien.

*Er is niet zoveel nodig om gelukkig te zijn.  
Als je niet de beste wil zijn ten koste van anderen,  
als je openstaat voor mensen en voor God,  
dan kun je gelukkig zijn.*

Gelukkig de vreedstichters,  
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

*Er is niet zoveel nodig om gelukkig te zijn.  
Als je verlangt dat alles terecht komt,,  
de moed niet laat zakken, hoop blijft houden,  
dan kun je gelukkig zijn.*

Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,  
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

*Er is niet zoveel nodig om gelukkig te zijn.  
Als het je moeite kost om te bereiken wat je wil,  
als er veel van je gevraagd wordt,  
dan kun je gelukkig zijn.*

Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden,  
vervolgen en van allerlei kwaad betichten.  
Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond  
in de hemel.



*Er is niet zoveel nodig om gelukkig te zijn.  
Als je weet dat je vrienden hebt,  
als je op hen kunt rekenen en zij op jou,  
dan kun je gelukkig zijn.*

## **Overweging**

### **Geloofsbelijdenis**

Ik geloof in God, de almachtige Vader,  
Schepper van hemel en aarde.  
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,  
die ontvangen is van de heilige Geest,  
geboren uit de Maagd Maria;  
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  
is gekruisigd, gestorven en begraven;  
die nedergedaald is ter helle,  
de derde dag verrezen uit de doden;  
die opgestegen is ten hemel,  
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;  
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.  
Ik geloof in de heilige Geest;  
de heilige katholieke kerk,  
de gemeenschap van de heiligen;  
de vergeving van de zonden;  
de verrijzenis van het lichaam;  
en het eeuwig leven. Amen.

### **Voorbede**

voor alle mensen, wereldwijd met elkaar verbonden, dat we  
ontvankelijk zijn voor Gods liefde en in zijn liefde blijven, om  
liefdevol en hartelijk met elkaar om te gaan.  
Laat ons bidden...

voor wie grote verantwoordelijkheid dragen: dat zij luisteren naar  
wie hen oproept tot vrede en gerechtigheid en nieuwe wegen  
durven gaan omwille van een bewoonbare wereld.  
Laat ons bidden...

voor wie zich buitengesloten voelen, zich niet welkom of geaccepteerd voelen: dat zij gehoor vinden als zij aankloppen en onze harten zich voor hen openen. Laat ons bidden...

## Klaarmaken van de tafel

### ♪ “Gewoon gelukkig”

We leven, weet je, en niet zo'n beetje.  
We leven zeker zeven dagen in de week.  
Dus niet zo nukkelig: gewoon gelukkig,  
gelukkig zijn omdat je zeggen kunt: ik leef!

Gelukkig zijn heeft niets met eurootjes te maken,  
niet met een goede naam die je weer kwijt kunt raken.  
Gelukkig zijn: een veertje dat je aan komt zweven  
om door te geven aan wie het maar wil...

Gelukkig zijn is als een vis thuis in het water,  
't is om je heen, 't is hier en nu, niet toen of later.  
Gelukkig zijn: verborgen in het kleinste hoekje.  
Waarom dan zoek je wanneer je 't al hebt?

## Gebed over de gaven

voorganger Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard  
kan worden door God, de almachtige Vader.  
allen Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen  
tot lof en eer van zijn Naam,  
tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk.

Goede God, wij kunnen pas echt gelukkig zijn als er in ons leven  
plaats is voor de meest kwetsbare mensen. Haal ons uit onze  
bekrompenheid en open ons hart voor wat er om ons heen  
gebeurt. Laat ons breken en delen, zoals Jezus ooit brood brak en  
wijn deelde. Dan zullen we tot meer in staat zijn dan we  
vermoeden. Dat vragen wij U op onze weg van tijd naar  
eeuwigheid. Amen.



## “Even stil”

Even stil voor de mensen  
alles wat hen overkomt,  
even stil om te bidden:  
word gelukkig blij gezond.

Even stil voor de mensen  
ziek van pijn, ziek van verdriet,  
even stil om te bidden:  
denk aan hen vergeet ze niet.

Even stil voor de mensen  
die nu leven in het licht,  
even stil om te bidden:  
noem hun naam zie hun gezicht.

- intenties -

Dank voor hun bestaan tot  
wij elkaar weer zien  
in de handen van God.

## Eucharistisch gebed

voorganger	De Heer zal bij u zijn.
allen	De Heer zal u bewaren.
voorganger	Verheft uw hart.
allen	Wij zijn met ons hart bij de Heer.
voorganger	Brengen wij dank aan de Heer onze God.
allen	Hij is onze dankbaarheid waardig.

God, onze Vader, wij danken U voor al wat mooi is in de wereld. Elke morgen wordt het weer licht om ons heen. En als we luisteren naar uw woorden zal het nooit donker worden in ons hart. Wij danken U daarvoor. Er wonen zoveel verschillende mensen op de wereld. Ze hebben allemaal van U het leven gekregen. Wij danken U daarvoor. U bent een goede Vader. U houdt veel van ons. Onze wereld is uw wonder.



Wat een geluk als je blij kunt zijn  
met elke dag en wat zonneschijn.  
Weet wat je zeg, weet wat je kiest,  
soms win je meer als je verliest.

God, onze Vader, U bent altijd bezig met de mensen en U wilt heel dicht bij ons zijn. Daarom heeft U Jezus gezonden, uw geliefde Zoon. Hij is op aarde gekomen en aan het kruis gestorven om ons gelukkig te maken. Veel zieken heeft Hij beter gemaakt. En als mensen verkeerd deden, zei Hij: Ik vergeef het jullie.

Overal op de wereld zijn er mensen die U danken net als wij. Samen met de hele Kerk bidden wij tot U, met onze paus Franciscus en onze bisschop Gerardus. En in de hemel loven U Maria, de moeder van Jezus, de apostelen en alle heiligen.

God, heilige Vader, alle goede gaven hebben wij van U gekregen, ook dit brood en deze wijn. Dankbaar geven wij deze gaven terug en wij vragen: Zend nu uw Geest over deze gaven en laat ze het Lichaam en Bloed worden van Jezus Christus, uw Zoon.

We gaan staan

Op de laatste avond van zijn leven zat Jezus met zijn apostelen aan tafel. Hij nam van het brood dat klaar stond, en dankte U. Toen deelde Hij het brood met zijn vrienden en zei: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt.

Toen ze gegeten hadden nam Hij een beker wijn en dankte U weer. Hij gaf de beker aan zijn vrienden en zei: Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond; dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken.

♪ Wat een geluk als je blij kunt zijn  
met elke dag en wat zonneshijn.

Weet wat je zeg, weet wat je kiest,  
soms win je meer als je verliest.

We gaan zitten

Wat Jezus ons gezegd heeft te doen, dat doen wij in deze eucharistie: wij vieren zijn dood en verrijzenis. Wij bieden U het brood dat leven geeft en de beker van het heil. Zo wijst Jezus ons de weg naar U.

Goede Vader, U nodigt ons uit aan deze tafel om in de vreugde van de heilige Geest het lichaam en bloed te ontvangen van Jezus, uw Zoon, die wil leven in ons hart.

Omdat U nooit iemand vergeet, bidden wij voor de mensen van wie wij houden. En laat de mensen die gestorven zijn bij U vrede vinden. Blijf nabij aan wie lijden en verdriet hebben. Wees een Vader voor de grote familie van alle mensen op de wereld. Vol bewondering voor alles wat U doet door Jezus Christus, uw Zoon, zeggen wij daarom:

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

♪ **“Onze Vader”**

Vader, die in de hemel zijt,  
al zijn wij uw weg soms kwijt,  
laat ons niet alleen,  
maar reik uw handen iedereen.

Vader, die weet wat in ons leeft,  
U die onze schuld vergeeft,  
blijf ons steeds nabij,  
wees onze gids, vragen wij.

Al zijn wij hier op aard  
uw liefde soms niet waard,  
wil toch voor ons steeds blijven zorgen.  
Geef ons een nieuwe morgen.

Vader, geef ons ons dagelijks brood,  
maak ons vrij van pijn en dood,  
toon aan al wat leeft  
uw liefde die leven geeft.

### **Uitnodiging tot de Communie**

We breken het brood zoals Jezus deed en zei:  
Deel het leven met elkaar, lief en leed  
en ik zal jullie leven delen. Houd je vast aan elkaar  
en God zal je nooit laten vallen.

Zalig wij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer.  
Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.

allen                    Heer ik ben niet waardig dat gij tot mij komt,  
                              maar spreek en ik zal gezond worden.

♪            **“What a wonderful world”**

I see trees of green,  
red roses too.  
I see them bloom  
for me and you.  
And I think to myself:  
what a wonderful world.

Ik zie groene bomen  
en ook rode rozen.  
Ik zie ze bloeien  
voor jou en mij.  
En ik denk bij mezelf:  
wat een prachtige wereld.

I see skies of blue  
and clouds of white,  
the bright blessed day,  
the dark sacred night.  
And I think to myself:  
what a wonderful world.

Ik zie blauwe luchten  
en witte wolken,  
de heldere gezegende dag,  
de donkere geheimzinnige nacht.  
En ik denk bij mezelf:  
wat een prachtige wereld.

The colors of the rainbow,  
so pretty in the sky,  
are also on the faces  
of people going by.  
I see friends shaking hands,  
saying: how do you do.  
They're really saying  
I love you

De kleuren van de regenboog,  
zo prachtig in de lucht,  
schijnen ook op de gezichten  
van mensen die voorbij gaan.  
Ik zie vrienden elkaar de hand  
schudden en vragen: hoe gaat het.  
En eigenlijk zeggen ze:  
ik hou van jou.

I hear babies cry,  
I watch them grow.  
They'll learn much more  
than I'll ever know.  
And I think to myself:  
what a wonderful world.  
Yes, I think to myself:  
What a wonderful world.

Ik hoor baby's huilen,  
ik zie hoe ze groeien.  
Ze leren veel meer  
dan wat ik ooit zal weten  
En ik denk bij mezelf:  
wat een prachtige wereld.  
Ja, ik denk bij mezelf:  
wat een prachtige wereld.

## Gebed

God, wij hebben het woord vernomen, dat Gij tot ons hebt gesproken in Jezus, uw Zoon. Naar zijn beeld hebt Gij ons geschapen, met zijn Geest ons vervuld. Wij bidden U dat deze Geest ons bezielt tot daden van goedheid en liefde, zodat wij van deze wereld één groot feest van hartelijkheid en vriendschap maken op onze weg van tijd naar eeuwigheid. Amen.

## Geluk

Toon Hermans

Geluk is geen kathedraal,  
misschien een klein kapelletje;  
geen kermis luid en kolossaal,  
misschien een carrousselletje.

Geluk is geen zomer van smetteloos blauw,  
maar nu en dan een zonnetje.  
Geluk dat is geen zeppelin,  
't is hooguit 'n ballonnetje.



## Zegenwens

Dat de weg je tegemoet mag komen  
met de wind steeds in je rug.  
Dat de warme zon jouw gezicht beschijnt.  
Dat de regen heel zachtjes zal vallen op je veld  
en dat tot we elkaar weer zien,  
God jou zal dragen in de palm van Zijn hand.

voorganger    Zegene ons de almachtige,  
                  en vooral menslievende God.  
                  Vader, Zoon en heilige Geest.  
                  Amen.



## “Geluk”

Geluk is toch geen honderdduizend euro  
geluk is ook geen grote diamant  
geluk is niet in euro's uit te drukken  
geluk is snoepjes in een kinderhand

Geluk is niet een leven zonder zorgen  
geluk is soms de zorg waarvoor je leeft  
geluk is soms gelukkig zijn met morgen  
geluk dat is een hand die je vaak geeft

Het ligt op straat, je komt het overal tegen  
't zit op een bloem of op een zonnestraal  
het is brutaal en soms ook heel verlegen  
maar 't is geluk voor ons allemaal

Geluk is een terras vol limonade  
geluk is namen schrijven in een boom  
geluk is oma in een klein prieeltje  
geluk is met de fiets naar bergen op zoom

Geluk is kussens gooien in de ochtend  
geluk is naar je werk met een zoen  
een zoen die steeds uit liefde wordt gegeven  
geluk is fijne dingen overdoen

