

INFORMATIE EERSTE COMMUNIE

Hoi allemaal,

In dit **Jeetje!** vind je informatie over de voorbereiding op de eerste communie. We werken met een eigen project: "Blijf dit doen...". Elke bijeenkomst krijgen de kinderen een exemplaar van **Jeetje!**. Alle **Jeetje!**s samen vertellen over alles wat met de **eerste communie** te maken heeft. Dit informatienummer vertelt wat je moet weten om te kiezen of je wel of niet de eerste communie wilt doen.

Veel plezier met **Jeetje!**

De werkgroepen
eerste communie voorbereiding
Henny van Osch, catechiste
Paul Janssen, pastoor

Het verhaal van Jezus

Eerste communie heeft alles met Jezus te maken. Daarom vormt het verhaal over en van Jezus de rode draad in ons eerste communieproject.

Het project heeft de volgende uitgangspunten:

- We vertellen het verhaal van **Jezus**;
- Het leven van Jezus heeft ook met **ons leven** te maken. Jezus kan een voorbeeld voor ons zijn;
- In het **vieren in de kerk** met als hoogtepunt het delen van het brood, zoals Jezus deed, komen het verhaal van Jezus en ons leven samen.



Blijf dit doen...

Als Jezus op de laatste avond van zijn leven met zijn vrienden samen is, laat hij brood en wijn rondgaan. Hij eindigt met een uitnodiging: "Blijf dit doen om Mij te gedenken". Omdat Jezus dit gezegd heeft, herdenken we in de kerk tot op de dag van vandaag het laatste avondmaal. En we delen brood zoals Jezus deed. Het delen van het brood noemen we de communie.

"Blijf dit doen..." is elke viering en elke dag opnieuw weer een uitnodiging om het voorbeeld van Jezus na te volgen. Wie Jezus is? Dat lezen we in de verhalen uit de bijbel. De communicanten krijgen dan ook gaandeweg een heuse kinderbijbel.

**Aanmelding
via website!**

Jeetje!

Jeetje! Dat kun je zeggen als je iets bijzonders meemaakt.

Jeetje! Dat lijkt op jemig, jeminee of jeetjemina.

Jeetje!

Dat zeg je soms als je verbaasd bent of schrikt.

Jeetje!

Dat kun je zuchten als iets niet goed gaat.

Jeetje!

Dat is een soort troetelnaam voor Jezus.

Jeetje!

Dat klinkt eigenlijk heel lief!

Jezus is bijzonder.

Je kunt je over hem verbazen:

Jeetje, wat zegt Hij nou?

Wij kunnen veel van Jezus leren.

Zijn leven is enorm rijk.



Doop - Communie - Vormsel

De eerste communie is de 2e stap in een serie van drie initiatie-sacramenten. Bij de eerste stap, de doop, kreeg het kind water over het hoofd gegoten. Kind van mensen is het en ook kind van God. Toen al werd gezegd: 'Jij hoort er helemaal bij.' Nu bij de eerste communie kan het zelf meedoen. In groep 8 is het vormsel de bevestiging van de groei van het kind. Dan zenden we het op weg: 'Ga maar je eigen weg, je kunt het!'

Wel of niet de eerste communie doen?

Het doen van de eerste communie is niet meer vanzelfsprekend. Het veronderstelt bij kind (en ouders) een openheid voor dat wat het materiële overstijgt. Het heeft met God van doen, met geloof, religie. Het is meer dan een gezellige dag en cadeautjes krijgen. Eerste communie veronderstelt dat het niet bij die ene keer blijft. Eerste communie gaat ook uit van een goede voorbereiding.

Gezin

De voorbereiding op de eerste communie is een welkome periode om als ouder samen met je kind op ontdekkingstocht te gaan. Dat kan een onvergetelijke ervaring zijn, niet alleen voor het kind, maar ook voor jullie als ouder. Het doorgeven van het geloof gebeurt allereerst in het gezin. Wanneer ouders bidden, leert een kind dat er een andere dimensie is waar je bij stil kunt staan, waar je rust kunt vinden, kracht.

School

Basisscholen zijn goed in staat om de voorbereiding op de eerste communie te geven. Toch heeft de parochie Heilige Willibrord Deurne de vaste overtuiging dat het noodzakelijk is om de voorbereiding te laten plaatsvinden binnen de kerk en het gezin. Wanneer de voorbereiding op de eerste communie vooral plaatsvindt binnen de kerk en het gezin raakt de bijdrage van de school wat op de achtergrond. Uiteraard is het fijn als er in scholen aandacht is voor de eerste communie. Aandacht voor... dat is iets anders dan dat de hele voorbereiding op school gebeurt. Kinderen kunnen vertellen over wat zij bij de voorbereiding in de parochie of thuis hebben gedaan. Hiervoor houden wij docenten op de hoogte van onze activiteiten.

Parochie

Ons project is voor een deel verbonden aan de gezinsvieringen in beide kerken. Voorafgaand aan de vieringen wordt stilgestaan bij een thema dat ook in de viering terugkomt. Bij elk thema hoort een verhaal van of over Jezus. Gaandeweg raken de kinderen vertrouwd met het vieren. De vieringen zijn dus net zo belangrijk als de andere bijeenkomsten.

Programma

Ook wij zijn afhankelijk van hoe de coronamaatregelen zich ontwikkelen. We passen ons programma erop aan.

Het precieze programma ontvangen jullie na aanmelding. Hier alvast de globale opzet:

- 1 Welkom in de kerk**
Speurtocht door de kerk – je eigen bijbel
Je krijgt hiervoor een uitnodiging.
- 2 Jij hoort erbij**
Erbij horen, meedoen, Jezus en Zacheüs
Om thuis te doen
- 3 Kerstviering**
Kerstmis – stuur een kerstkaart
Viering in de kerk
- 4/5 Doop en bidden**
Water en licht, schrijf een gebedje
Bijeenkomst en viering in de kerk
- 6 De vrienden van Jezus**
Wie zijn jouw vrienden? – Onze Vader
Om thuis te doen.
- 7 Helpen en vergeven**
Delen – helpen
Om thuis te doen.
- 8 Palmpaasstocken maken**
Maak thuis een Palmpaasstok
- 9/10 Palmпасen – Goede Week - Brood**
zegening palmpaasstocken
De laatste dagen van Jezus:
Intocht in Jeruzalem – Laatste Avondmaal –
Kruisweg – Pasen;
Wat is een hostie en hoe smaakt die?
Viering in de kerk.
- 11 Eerste communieviering**

DigiJeetje!

Alle informatie ontvang je via je emailadres met een digitale nieuwsbrief: **DigiJeetje!** Dan ben je altijd op de hoogte van waar we mee bezig zijn. Lees die **DigiJeetjes** dus goed !!

Eerste-communievieringen

Voor Helenaveen, Liessel en Vlierden moet de datum nog vastgesteld worden. De vieringen in Deurne en Neerkant zijn:

St. Willibrorduskerk Neerkant

zaterdag 14 mei om 12.30 uur

St. Willibrorduskerk Deurne

donderdag 26 mei om 9.30 en 11.30

St. Jozefkerk Deurne

zondag 29 mei om 13.00 uur



Kerk

Iedereen is vrij om te kiezen in welke kerk hij/zij de eerste communie wil doen. Waar het kind de eerste communie doet, volgt het ook de voorbereiding.

Meedoen is niet vrijblijvend

Om de eerste communie te kunnen doen is het noodzakelijk om **ALLE** voorbereidingsbijeenkomsten **EN** gezinsvieringen mee te doen. Alleen ziekte kan een reden zijn om er een keer niet te zijn. Dan wordt wel verwacht dat je je afmeldt en met de werkgroep bekijkt hoe een en ander toch in te halen is!

**In de voorbereiding is
jullie bijdrage als ouders
van essentieel belang,
thuis en in de kerk:**

Thuis

- Door samen regelmatig het kruisteken te maken en het Onze Vader en het Wees Gegroet te bidden.
- Door na te praten over wat je bij de bijeenkomsten en vieringen hebt meegemaakt;
- Door de **DigiJeetjes** te lezen en de opdrachten thuis te maken. Tijdens de bijeenkomsten kijken we of de opdrachten gemaakt zijn.

In de kerk

Ook bij de **bijeenkomsten en vieringen** doen wij een beroep op jullie.

Versiering

Handige ouders kunnen de kinderen helpen bij het **maken van versiering** en het **versieren en opruimen van de kerk** voor en na de communieviering. Graag ook mensen zonder hoogtevrees!

Wij verwachten dat jullie de eerste communie zo belangrijk vinden, dat je er tijd voor maakt.

Je kind doet tenslotte maar één keer de eerste communie.

We gaan er daarom van uit dat alle ouders zich opgeven voor (minstens) één van de activiteiten rond bijeenkomsten en vieringen.



Groep 4

De eerste communie is bedoeld voor kinderen vanaf groep 4 van de basisschool (of hoger). Dit heeft te maken met leesvaardigheid en denkniveau.

We maken hierop geen uitzondering.

Groep 3

Kinderen in groep 3 moeten nog een jaartje geduld hebben om met de voorbereiding op de eerste communie mee te kunnen doen. Zij zijn volgend jaar van harte welkom.

Samen

Willen broers of zussen samen de eerste communie doen, wacht dan tot de jongste in groep 4 zit.



Vragen ?

Voor vragen kun je terecht bij:

Henny van Osch, catechiste
tel.: 317034 of 06-12455556
email: catechist@heiligewillibrorddeurne.nl

Paul Janssen, pastoor
tel.: 06-21957940
email: pastoor@heiligewillibrorddeurne.nl

Aanmelden via website !

Vul op onze website het aanmeldingsformulier in en betaal via iDEAL de bijdrage van € 50,=.

Ga naar: www.heiligewillibrorddeurne.nl

Kijk op de pagina: **Formulieren**

Kies het formulier: **Eerste Communie**

Vul het formulier zorgvuldig en volledig in.

De aanmelding sluit op vrijdag 24 september 2021. Wacht dus niet te lang met aanmelden.

Heb je afgelopen jaar meegedaan aan de voorbereiding en de viering uitgesteld tot volgend jaar, dan hoef je je niet opnieuw aan te melden.

Bij de aanmelding vragen we de adresgegevens van beide ouders. Dat doen we om tussentijds bij te praten en om eventuele extra informatie toe te kunnen sturen.

Uitnodiging: Speurtocht

De eerste bijeenkomst is een speurtocht door de kerk voor jullie en je kind. Deze duurt ongeveer 3 kwartier. Om niet teveel mensen tegelijk in de kerk te ontvangen, werken we met tijdblokken. Je krijgt hiervoor een uitnodiging. Hartelijk welkom !

Werkgroepen

De **werkgroepen** hebben de taak om, samen met het pastoresteam, op een verantwoorde wijze alles wat nodig is voor een goede voorbereiding en viering van de eerste communie te organiseren. Zij staan in voor de verzorging van de bijeenkomsten voor de kinderen en de opzet van de viering. Elke kerk heeft zijn eigen werkgroep. Uiteraard kunnen de werkgroepen niet alles alleen. Zij zullen vooral **sturend** bezig zijn. Daarnaast wordt een beroep gedaan op jou als ouder. De werkgroepen zijn altijd op zoek naar nieuwe mensen. Heb je hiervoor interesse, benader dan een van de contactpersonen.

Parochiecentrum, Visser 2
5751 BL Deurne
info@heiligewillibrorddeurne.nl

